

The background of the entire page is a repeating pattern of stylized, watercolor-like teal leaves on thin brown stems. The leaves are scattered across the page, creating a natural and artistic feel. A large white circle is centered on the page, containing the text.

Verzwaard Taal

Poëzie Project

Groep 3/4

Groepsgedicht



Letters dansen in mijn hoofd,
a,b,c,
wat doe ik ermee,
dictee?
Nee,
Ik maak er een liedje van
waar ik met de juf
op dansen
kan.

1. Kleur de woorden die rijmen in het gedichtje dezelfde kleur.
2. Bedenk nu zelf zinnen die rijmen met jouw naam.
Schrijf de leukste zin op.

Naamgedicht



1. Schrijf je naam in het oranje vakje
2. Schrijf of teken in de witte vakjes waar jij blij van wordt

Naamgedicht

1. Schrijf de letters van jouw naam van boven naar beneden
2. Schrijf bij elke letter een zin die begint met die letter. Je mag rijmen, maar het moet niet.



A vertical list of ten colored circles, each followed by a horizontal line for writing. The colors of the circles from top to bottom are: light brown, light orange, medium orange, dark brown, bright orange, light brown, light orange, medium orange, dark brown, and bright orange.



Lijmen



Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een vogeltje,
Een veulentje,
Een varkentje.

Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijkmd.
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een volentje,
Een veukentje,
Een vargeltje



Maak met de
stukjes 3 nieuwe
dieren

Teken een van
jouw gelijkmd
dieren

Bedenk nu zelf 3
echte dieren.

Dada

1. Gebruik het gedicht om een woordschilderij of dada-gedicht te maken. Je hoeft niet het hele gedicht te gebruiken. Je mag knippen, plakken, tekenen, stempelen...

Eindeloos loop je te dwalen
Je vindt de uitgang niet
Zou je er ooit nog eens uitkomen
Het duurt lang, zoals je ziet
Links, rechts, links, rechts
Je krijgt er een punthoofd van
Je bent verdwaald, geef dat maar toe
Tja, wat doe je dan
Blijf maar dwalen, loop maar door
Het duurt toch eeuwenlang
Lopen, kijken overal
Nu word je toch wel bang
Dat je er nooit meer uit zult komen
Dat je de uitgang niet meer vindt
Dan zie je hem in de verte
Opdoemen
Nou zeg, wat was je blind

Mijn Dada Gedicht

Elfje

Schrijf een elfje.

Regel 1 = 1 woord

Regel 2 = 2 woorden

Regel 3 = 3 woorden

Regel 4 = 4 woorden

Regel 5 = 1 woord



Klaar? Maak er een mooie tekening bij.

Fotogedicht



Ik zie....

Kijk goed, noem 4 dingen

Teken wat je ziet



Schrijf een gedichtje

Ik zie

Ik voel

Groepsgedicht



A white rectangular box with horizontal lines for writing, set against a background of green leaves and stems. The box contains 20 horizontal lines for text entry.